

Baron van Tast

Jan van Haasteren





Baron van Tast

Jan van Haasteren

Teksten: Lo Hartog Van Banda, Buis, Renée Van Hensbergen, Patty Klein en Bram Uil.

Inhoud

- 1. Haaikloverij**
- 2. Lantaarnpaal op hol**
- 3. De sprekende aap**
- 4. Spiegelbeeld**
- 5. Museumperikelen**
- 6. De bloemententoonstelling**
- 7. Oogjes**
- 8. Dieren**
- 9. De autoshowroom**
- 10. Grafrecreatie**
- 11. Het museumbezoek**
- 12. 'n Van Tastisch einde**

Nrs. 1 t/m 6: Tekst Renée Van Hensbergen

Nr. 7: Tekst Renée Van Hensbergen en Lo Hartog Van Banda

Nr. 8, 9: Tekst Patty Klein

Nr. 11: Tekst Bram Uil

Nr. 12: Tekst Buis

Alle in dit album opgenomen verhalen verschijnen hier voor het eerst in boekvorm.

De Arboris Stripselektie is een uitgave van Arboris BV, Haarlem, Nederland.

© 1982 Uitgeverij Arboris b.v.

Verspreiding Nederland: Betapress, Gilze.

Verspreiding België: Het Spectrum, Wijnegem.

ISBN 90 343 2001 4

UGI 350

De stripalbums van Arboris zijn verkrijgbaar bij boekhandel, strip- en tijdschriftenwinkel. Een volledige fondslijst kunt u aanvragen bij Uitgeverij Arboris, Postbus 142, 2110 AC Aerdenhout.

Mocht een bepaalde uitgave bij uw winkelier niet meer voorradig zijn, dan kunt u deze bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag (plus f 3,- (bfr. 50) aan portokosten per bestelling) op giro 1984644 van Arboris BV, Haarlem, Nederland.







































De bloemententoonstelling











































'N VAN TASTISCH EINDE...

JAN V. HAASTEREN
FABUYS

HET LEVEN
WAS VOOR MIJ NIET
VRIENDELIJK GEWEEST
AL BEN IK DAN BARON VAN
TAST. DE W.W. WAS MIJN
DROEVIG LOT. WEKELIJKS
MOEST IK M'N SMAAKVOLLE
PAND VERLATEN OM ON-
WAARDIG DE HAND OP TE
HOUDEN AAN EEN MORSIG
LOKET, ALWAAR MEN
MIJ EEN GRIJPSTUIVER TOE-
REIKTE, VOOR EEN GEWEZEN
STRIPHELD TE WEINIG OM
VAN TE LEVEN, TE VEEL
OM VAN TE STERVEN...



HEE, ALS WE DAAR VAN
TAST NIET HEBBEN! HOE
STAAT 'T LEVEN ZO ZONDER
KADERS, INLEVERDATUMS
EN PLOTVERGADERINGEN?



ACH MAN
VLIEG OP!



LEUK, HOOR!
JE DENKT ZEKER
DAT JE GRAPPIG-
BENT...



...FLAPDROL!









Baron Van Tast heeft één probleem: Hij als enige ziet hoe krankzinnig de wereld eigenlijk is, de mensen om hem heen valt niets bijzonders op. Planten die plotseling handtastelijk worden, lantaarnpalen die hem achtervolgen, spiegelbeelden die tot leven komen, het zijn maar een paar van de absurde belevenissen van Baron Van Tast, virtuoos op papier gezet door Jan Van Haasteren.



ARBORIS STRIPSELEKTIE

Lees van dezelfde tekenaar:
deel 2: Hard Gelach

f 6,50
ISBN 90 343 2001 4